

Samen Wijzer: kijken door de wijze ogen van je kind

In januari mochten wij in eigen huis gast zijn in de Kring van Wijze Mensen van onze dochter Phileine (6).

Een feestje, dat zij met grote zorg en indrukwekkende precisie had uitgedacht.

Haar (eigen) wijze mensen: papa en mama, de juffrouw en natuurlijk Marianne

Haar favoriete plek: de grote eettafel

Haar favoriete verwennerijen: aanmaaklimonade, koffie en thee mét:

kerstmannenkoekjes

Haar sfeer makende voorwerpen: kaarsjes in prachtige houders

Haar wijze idee: iedereen kreeg een notitieboekje, zodat de plannetjes goed konden worden genoteerd en onthouden.

Tijdens de intake-gesprekken schetsten we allemaal ons eigen beeld van Phileine en ze vertelde zelf waarover ze thuis en op school plannetjes zou willen maken.

De plannetjes kwamen uiteindelijk tot stand door de inzet van Phileines, maar ook ons aller talenten. Het was prachtig om te beleven dat het zien en toelaten van elkaars talenten zo' n overdonderend effect kan hebben.

Phileine veranderde in twee samenkomsten van een voor het oog afwezig meisje dat uit verlegenheid haar handen vol kleurde met stift, tot een dame die de regie voerde over het gesprek en heel goed duidelijk kon maken wat zij nodig heeft.

Langzaam opende ze zich; wat een ontroering bracht dat bij ons teweeg!

Het maken van plannetjes is een onderdeel van ons dagelijks leven geworden, waarbij we heel duidelijk merken dat een plannetje alleen kans van slagen heeft wanneer het vanuit Phileine zelf komt en wanneer het wordt uitgebroid op een voor haar rustig en veilig moment.

Wanneer die randvoorwaarden er niet zijn, raakt ze erg in de war, denkt ze dat mensen boos zijn en vooral: ze denkt dat ze moet veranderen omdat ze niet goed genoeg is zoals ze is.

Het is in ons geval ontzettend belangrijk om Phileine mee te geven dat deze kring een manier is geweest om te leren, waardoor je sterker en beter wordt. En dat we haar hiermee juist gunnen om volledig zichzelf te kunnen zijn.

Maart 2014